

Antt. 1/6
Brev. 1/6

Tärnsjö

den 29 maj. f. m. 1924

Bästa släkt.

Fröd!

Måste först säga ett hjärtligt tack för brevet, lyckönskningarna och den utmärkta boken. Jag hör väl gubbarna till nu - då jag fäste bytta ut en tvåa för en trea. Snart så har jag opränat i tjänsten !!! ja, ett hjärtligt tack.

Du nämner om Doris och sakerna. Det kanske vore bäst för dem i Kina om lädan får följa med hennes reseffeter då de kommer

ut så mycket tidigare. Skulle
det visa sig omöjligt så tar
jag gärna dem förstås. Gör
som du tycker. Med mig, kommer
sakerna naturligtvis renare.

Jag har nu min resplan
klar till den 6 juli, då jag
är i Kaparanda. Sedan
skall jag vara i Finland tills
den 20 juli. Härutav ser de
att jag får allt stå i.

Vet ej ännu om jag skall
ta mig frilse sedan eller om
jag skulle fortsätta min resa
över till Gotland och ta mig
frilse sedan det sista distrikt
är färdigt.

Jag tänker allt jämt på den
vänliga inbjudan jag fick från
broder Börjesson. Kamme och
om det i ett brev till Nina.
Mor vill att jag skall antaga

inbjudningen. Man tror att jag
håller på att köra ut mig!
Men vad skall man göra? jag
har, ärligt sagt, misslyckats
med insamlingarna trots somliga
vänliga motsägelser. Det insamlade
kommer ej att på långt när
räcka för bygget. Sant är att
mera kommer in ännu - men
det ser mörkt ut. Därför är
jag tvungen att ligga i för
saken. Det är av vital vikt för
vår mission.

Reser snart till Österfernebo
för att sedan fortsätta till
Stockholm för att vara med på
konferensen.

Till sist, hjärtliga hälsningar
från en medlem av den gula faran.
Egon