

Hotell Kanan

Stockholm.

Den 10 sept. 1924.

Bästa Släkt,

Nu kommer jag igen. Får först tacka för två brev. Det första fick jag i går vid framkomster hit från Gotland. Det andra kom mig tillhanda just nu. Miste nu skriva ett par rader innan jag reser ut till Gustavsberg. Skall ha ett möte där i kväll. Ett till i Tabernaklet imorgon och sedan avskedamötet på söndagen därefter får jag tjänstledighet i 22 minader!

Har ännu ej träffat Moden eller ens tafat med honom angående frakten på Hellens låda. Det gör detsamma det går i alla fall ur minreskassa, så musions styrelsen betalar den på sätt. Men lådans innehåll är en ännu viktigare

sak. Jag skulle också betala den. Var god
ränta mig räkning för sakerna "per omgående".
Om jag ej förmår betala siger jag bara
till Modén att han gör ett abdrag på
deras lön härifrån, så kan det ordnas
ränt bra. Skulle mer än gärna betala
själv men det är lite svårt att beräkna
hur mycket extra kommer att gå åt
för Palestina resan m.m. Att det ingen
stor summa så klara jag upp den
gärna utan Modén. Låt mig hör
spart därom så jag kan meddela
Helen vid utkomsten.

Ja, kript ja! Ser att Chang Tsu-Lin
manchuriets "kejsare" har nu gjort sig in
i det. Då är det ej gällt att spå vilken
seda kommer att ta överhand. Troligtvis
blir det endast att förlänga eländet
med någon vecka. Mej, gör det intet.
Jag reser och (kanke) ^{sakarlijen} det är slut innan
jag når Shanghai.

Tack för besväret med leffler.

Till sist hjärtliga hälsningar till
öder alla från Sverre och Egon.