

den 8 mars

8.

Missionsföreståndaren
D:r Hj. Danielson,
Klarabergsgatan 50,
S t o c k h o l m :

Käre Broder Danielson!

Frid!

Har först att tacka för det vänliga brevet av den 9 sistlidne februari.

Sedan jag sist skrev ha vi haft verkställande utskottsmöte i Chucheng, som också skulle ersätta årets missionärskonferens. Om detta ha brev och protokoll säkert för länge sedan anlät från sekreteraren. Vill därför endast säga att mötet var i allo gott, beslutet enhälligt och enligt vad jag sedan erfårit gillats av samtliga missionärer på fältet.

Förhållandena i Chucheng syntes i stort sett vara lika med de övriga stationernas. Samtliga svenska missionärer hade hälsa och voro vid gott mod.

Det senare kan även sägas om oss i Kiaohsien.

Flyktingarna här i K. ha reducerats till ett 80-tal. Flickskolan, där de flesta förut ha bott, har utrympts och de härbergas nu i småskolan för gossar. Välling serveras fortfarande en gång om dagen.

Den 1 mars började bibelkvinnoskolan samt små- och folkskolorna i staden. Den förra har ett 30-tal elever inskrivna och de senare tillsammans omkring 200 st. Gossarna få tills vidare bo och använda realskolans lokaler. Som bekant ha vi ej anset lämpligt börja sam-realskolan på våren. Om tiderna bli gynsamare, hoppas vi kunna börja den på hösten. Under våren ämna vi använda nämnda skolas lokaler dels till små- och folkskola för gossar och dels för ett par bibelklasser - en månad vardera - för missionens manliga församlingsmedlemmar i 20 - 50 års åldern tillhörande våra elva församlingar.

Förliden lördag och söndag var jag till Jonggiatsuen på "stormöten". Mycket folk. Församlingsäldste avskiljdes. God stämning. Å det fältet ha vi sju skolor med 155 elever. Evangelistverksamheten förhoppningsfull. Detsamma även i Po och K.

(2)

De politiska förhållandena är å våra trakter äro i stort sett oförändrade. Guerillakrig på går här och där. Man har anledning vänta att detta kommer utbreda sig mer och mer under våren och sommaren. Detta torde bliva vårt största ~~hind~~ och farligaste hinder i verksamheten särskilt på landsbygden. Men kommer dag kommer råd. Med Gud vinna vi seger.

Till slut hjärtliga hälsningar till alla.

Broderligen.