

den 9 mars 1938.

Bästa Syster Nina Fredrikson!

Frid!

Tack för brevet av den 4 dennes, just bekommet. Skall besvara det pr. omgående, så att det inte blir liggande.

Först vill jag uttala min glädje över att samarbetet med Sten Lindberg och kineserna är bättre. Låtom oss hoppas och bedja att det må fortsätta och att det må bli allt mer fruktbarande för Guds rike och vårt samfund.

Så vill jag ock uttala mina sympatier med Kaomi m.-station med anledning av att Kao Shing-han ämnar att lämna. Har inte hört det förr. Vet sålunda inte hans planer. Man skulle dock kunna tänka sig, att han vill flytta tillbaka till Kiaohsien. Detta inte nödvändigt därför att han tröttnat på Kaomi, utan därför att hans äldriga moder nu har blivit lämnad ensam sedan Kao's far dött. Det heter att "Hsiao-ging fo-mo".

Det har tidigare sagts att Kiaohsien skulle försöka att få Kao hellre än att han skulle lämna missionen. Och detta tror jag fortfarande vara förstärkt. Men det är ock en penningfråga. Anslaget för arbetarna på vårt fält är redan upptingat. Och så har Kiaohsien på grund av att sam-realskolan inte kan öppna på varen fått rektor Wang som stadsovangelist för första halvåret i år. Så under den tiden kunna vi omöjligen anställa någon ny kraft. Så se sedan.

Jag skall emellertid göra vad jag kan för att förmana br. Kao att stanna kvar i Kaomi. Men känner jag honom rätt är det svårt att övertala honom, då han fått något bestämt för sig. Men Guds vilja ske!

Om Kao under alla förhållanden skulle lämna Kaomi, vill jag minnas att Ni till hösten ha hopp om en god arbetskraft i Han S.S. som kommer tillbaka från Tonghsien. Han lär vara en duktig karl och en god predikant.

Rörande hjälp till Kao's son har han ju fått ett mycket vackert löfte. Då utskottet nekade honom studielån på grund av att han inte ämnade bli predikant, vände sig fadern även till mig, och jag har ock lovat honom lite hjälp - dock inte så mycket som fröken Fredrikson. Det är dock att hoppas att dessa löften skola "binda" Kao till vår mission.

Det är jämförelsevis fredligt i vår stad nu. Flyktingarna ha smält ihop till ett 80-tal. Bibelkvinnoskolan, med ett 30-tal elever och små- och folkskolan med omkring 200 elever fortgår.