

den 24 mars 1938.

Missionsföreståndaren  
Dr. Hj. Danielson,  
Klarabergsgatan 50.  
S t o c k h o l m .

Käre Broder Danielson!

Frid!

Vecko-Posten med utslag rörande äganderätten av kapellet i Lindesberg har just anlänt. Så sorglig som saken i och för sig själv är, är det dock glädjande att folk som inte vill rätta sig efter samvetets och Guds lag, bli tvingade att rätta sig efter den mänskliga lagen och rättvisan. Men nu komma väl dessa lag-trotsare att stanna kvar i baptistförsamlingarna och fortsätta sitt förstörelseverk inom församlingarna?

Här i Kina äro vi, Herren vare tack och lov, ännu så länge skonade från dessa radikala dualistatacker. Vår vän, L., är fortfarande tillräckligt långt borta!

Så långt jag känner är inte heller den politiska oron så värst farlig för tillfället. Men guerillakrig efter stora mått förberedes av kineserna även hos oss. En och annan by brännes och några här och några där få släppa till livet. Men inte är det att jämföra med platser, där det verkliga kriget drager fram. Missionsstationerna få dock fortfarande tjäna som fristäder för flyktingar.

Har varit ute och besökt skolor och utposter på landet. Kom hem i går från Po-fältet. Mötte flera beväpnade "frivilliga" i varje by, men alla voro artiga och fina. Skolorna äro väl besökta och de offentliga gudstjänsterna likaså. Fridsbudskapet från Gud mottages med vördnad.

Sedan nyåret ha kinesiska församlingsledare blivit valda och avskilda i alla de tre församlingarna jag tjänar. Jag tror att församlingarnas val ha skett med god urskiljning. Det är att hoppas att Gud skall lägga sin välsignelse även till detta företag.

Nästa lördag och söndag hoppas jag o. G. v. att tillsammans med flera andra medarbetare få "inviga" en utpost 15 km. norr om vår stad. Predikolokalen har byggts av en enskild församlingsfamilj. Vi ha många medlemmar i den byn.

Vi ha alla att tacka Gud för hälsa och arbetskrafter. Alla äro ock i verksamhet. - Kära hälsningar till alla.

Broderligen.