

den 28 juli 1938.

Pastor B. Gehlin,
Kungsholms Hamnplan 7,
S t o c k h o l m .

Käre Broder Gehlin & Stlm's I:sta B.-församling

Nåd och frid!

Vår först tacka för församlingens adresskalender. Den mottogs för länge sedan. Tack!

Jag är nog en dålig församlingsmedlem som sällan eller aldrig skriver vare sig till Pastorn eller församlingen. Ber om ursäkt.

Har härmed glädjen meddela att vi "gamlingar" fortfarande ha hälsa och arbetskrafter och äro glada att få vara med vid "fronten".

Arbetet å vår station har i trots av kriget i huvudsak fortgått som vanligt.

Bibelkvinnoskolan eller skolan för kvinnor här i staden har nyligen slutat sin vårtermin. Den har i år räknat drygt 30 deltagare - det största antalet elever som varit inskrivna på en gång. De avlade en utmärkt examen.

Bibelskolan för manliga församlingsmedlemmar, som fortgått under våren i samrealskolans lokaler - på grund av att realskolan till följd av de politiska förvecklingarna i Kina ej kunde öppnas - hade omkring 60 deltagare. Samtliga vitsordade det arbete som denna kurs gjort för de olika församlingarnas kristna.

Små- och folkskolan i staden, som tillsammans räknat 250 barn och ungdomar, ha ock nyligen avslutat sin halvårskurs. Därvid fingo fjorton elever avgångsbetyg från folkskolan.

Ungomsföreningens medlemmar (omkring ett hundratal) hade sin sista sammandragning för halvåret innan skolorna slutade. Det var en härlig skara, som gav uppmuntrande rapporter om sin verksamhet. Ungdomens är Kinas och Gudsrikets hopp.

Just nu pågår den sedvanliga sommarkursen för missionsarbetare och andra. Deltagarna från landsorten är mindre än under några föregående år, beroende på den politiska osäkerheten och oron. Men deltagarna från staden äro många. Hoppas att vi i likhet med föregående år få hålla en stor dophögtid vid klassernas avslutning.

Vi leva i farofyllda tider. Visserligen togs det landområde, där den S. B. Missionen varkar, utan blodsutgjutelse, men guerillakriget framtvingar allvarliga konflikter även hos oss. Här och där dödas några j-ner, järnvägen upprives, broar sprängas och landsvägar förstöras. Detta besvaras med bombning, städer och byars brännande och massmord på oskyldigt folk. Flera städer och byar å vårt missionsfält ha även fått gå igenom detta elddop. Vår stad har dock, Gud vare lov, hittills sparats.

Under sådana förhållanden måste det anses som ett under - som en obegriplig stor nåd av Gud - att vår mission och vårt folk icke har drabbats av större olyckor, än vad hittills varit fallet, ja, att vi i staden och på landsbygden fått arbeta tämligen normalt. Gud har i sanning varit god. Han har i sin nåd besvarat trogna böner och förböner. Vi tacka Eder för dessa och bedja Eder att fortsätta. Det är sant, att en rättfärdig människas böner förmå mycket, där de äro i verksamhet.

Vi hoppas och bedja att Gud även i fortsättningen skall hålla sina skyddande, välsignande och hjälpande händer över första församlingen, dess lärare och medlemmar, ja, över hela vårt samfund.

Var god och mottag våra förenade hälsningar, välönskningar och förböner.

Ära i Herren och arbetet tillgivna.