

SÄLLSKAPET SVENSKA BAPTISTMISSIONEN

MISSIONSFÖRESTÅDARE: HJ. DANIELSON
MISSIONSSEKR. OCH KASSÖR: K. A. MODÉN

EXPEDITION:

KLARABERGSGATAN 80
STOCKHOLM

TELEFON: 23 24 35

TELEGRAMADRESS: BAPTIST, STOCKHOLM

POSTGIRO 2397

STOCKHOLM DEN 11 aug. 1938.

Herr Missionär J. A. Rinell,
S.B.M.
K i a o h s i e n.
China

Broder,
Guds frid!

Tack för brevet av den 13 juli och ett varmt tack för artikeln, som både jag och vår tidning kommer att använda. Tråkigt nog kan ej V.-P. tryckas nu på grund av strejken, men vi söka så långt möjligt att ersätta den med Ungdomens Veckopost. Jag hoppas dock, att tidningsfrågan snart må kunna ordnas.

Det var synnerligen glädjande att läsa om sommarkurserna med den stora dophögtiden eller rättare sagt dophögtiderna, som voro formliga segerbudskap. Det var också intressant att få del av den stämmingsmättade skildringen av församlingslivet. Herren välsignar Eder synbarligen och vi äro ytterst tack samma för alla dessa meddelanden till eggelse och uppmuntran.

Här hemma röna vi också Herrens nåd, ehuru vi ej få underskatta det sönderbrytningsarbete, som pågår alltfört på vissa håll, men vi tro på seger för Guds rike.

Nu reser Oscar och Hellen Rinell med sin dotter i slutet av sept. Sonen kommer att stanna i Sverige. Detta är naturligtvis en prövning, men vi hoppas Gud skall styrka dem. Hulda Andersson med dotter väntas hem nästa vecka och fam. Strutz är också på hemresa. Eric Tsong och Tora Eriksson, som antagits som kandidater för Kina, komma att vara i England från höstens början.

Till Kongo ha åtskilliga missionärer utsänts och flera sändas. Vårt missionärsmöte i Västerås den 1 - 4 sept. hoppas jag skall bli en stor högtid.

Vi ha varit oroliga för Din hälsa, men jag hör med glädje om att Du är vid god vigör. Vi tacka Gud för Eder och hoppas, att Ni må kunna fortsätta länge än i missionen.

Hälsa alla kamraterna!

Broderligen

Hj. Danielson