

den 7 sept.

8.

Missionsföreståndaren
D:r Hj. Danielson,
Klarabergsgatan 50,
Stockholm.

Käre Bröder Danielson!

Frid!

I enlighet med mitt brev av den 29/8 - 38 fingo vi svenska missionärer, som hade tillbringat en tid av sommaren i Tsingtoa, genom det amerikanska konsulatets förmedling japanskt respass till Kiashsien. Efter att ha blivit vaccinerade mot koleraan, som är oblikatoriskt, och genomgått en del andra formaliteter lämnade vi T. med det "Internationella" morgontåget torsdagen d. 1 september på väg till vår station. Vi kommo dit i tid för att delta i öppningsgudstjänsten för ~~Kiashsien~~ Bibelskolan för kvinnor samt Små- och folkskolan. Funno elevantalet i samtliga skolor ganska stort. Både lärare och elever voro glada och förhoppningsfulla.

Alla svenska missionärer befinna sig nu på sina respektiva stationer. Även om det på sina platser är åtskilligt oroligt - dels såsom en följd av kriget och dels såsom en följd av koleraan, som i vissa byar är ganska svår - äro vi glada och tacksamma till Herren att vara tillbaka. Det är ock en obegripligt stor nåd att under för handen varande oroligheter få komma hem och finna allt i stort sett oförstört.

Redan följade lördag begav jag mig till Longgiatsuen. Församlingen där skulle ha "stormöte". Det blev dock icke så stort som det möte, som hölls två månader tidigare, då 30 personer blevo döpta och förenade med därvarande församling. Dels var det ingen dophögtid den här gången, och dels var byn hemsökt av en svårartad koleraepidemi, som ~~här~~ på några dagar hade skördat 23 personer i döda. Vi höllo dock våra regulära möten - sex till antalet - och förnummo Guds närvaro och välbehag.

På hemvägen besökte jag tre skolor. Skördearbetet hade reducerat elevantalet åtskilligt. Men man får inte undra på det, då man tar hänsyn till att lantskolorna pågå hela året runt blott med ett å två korta skördelov.

Av de rapporter som evangelister och skollärare lämnade under mötena framgick att de efter omständigheterna även under högsommaren hade utfört ett troget och gott arbete.

Kära hälsningar till alla. - Broderligen.