

den 19 september 1958.

Missionsföreståndaren  
Dr. Jj. Danielson,  
Klarabergsgatan 50,  
Stockholm, Sweden.

Käre Broder Danielson!

Frid!

Tack för vänliga brevet av den 25 sista aug.. Tack också för upplysningarna rörande planeringen för äldre och nyantagna missionärer för Kina. Det är alltid intressant veta hur "landet ligger".

I den sällningstid som nu pågår inom vårt samfund, är det synnerligen viktigt att samtliga missionärer, som utsändas - icke blott de nya utan ock de gamla - deklarerar sin ställning till samfundet och dess mission, så att de på missionsfältet ej göra sig skyldiga till att arbeta i händerna på "sönderskärelsen".

Sedan jag skrev sist ha vi haft en dopförrättning till i Kiaohsien, då fyra personer blevo döpta. Detta är den sista dopförrättningen på mitt fält i år. Fördelade på de tre församlingarna jag tjänar ställer sig dopsiffran sålunda: Kiaohsien 90 pr., Longgiatsuen 30 och Po 11 - i allt 131 st.

I min förra rapport om dopet i Kiaohsien meddelade jag att en f.d. postmästares dotter och nennes svigerska döptes i juli detta år såsom en förstlingsfrukt i den familjen (Själv döptes han i K. som n: 6 år 1899) och dog 1920). Denna gång döptes hans äldste son (f.d. hamnkaptan) och hans dotter. Samtidigt döptes ock en mandschurisk soldat. "De komma från ost, de komma från väst...." för att sitta till bords i Guds rike.

Är just hemkommen från ett besök i Po. Det var mitt första besök där sedan byn bombades. Det senare har skett två gånger. Båda gångerna föllo bomberna omkring 80 steg från kapellet. Den första gången förstördes en del hus omkring platsen och sju personer dödades. - dock ingen av de våra. Den andra gången dödades ingen, men flera hus förstördes. Lufttrycket av explosionerna var så kraftigt att det kastade tegelpannorna på kapelletaket huller om buller samt förstörde en massa, föster och dörrar slogos in och murarna på ett par ställen skadades. Första gången, då förödelsen var störst i kapellet fanns det lyckligtvis ingen människa där, andra gången var en gammal bibelkvinna där. Gud skyddade henne dock så att hon slapp undan med blotta förskräckelsen.

Bombningen är en följd av de s.k. guerilla soldaternas itgöranden. Enär de flytta sig hit och dit i byarna, är ingen by säker för bombning. Det är dock nästan ett under att så få kristna hittills fallit offer för eländet.

Lantfolket har bränt med bönskörden och vetesädden, så det är sålunda ingen vidare lämplig tid att samla folk till möten. En del folk kommer dock snällt på mötena särskilt på kvällarna. Å ett par utposter i Po-fältet pågingo goda väckelsemöten.

*Handwritten notes:*  
Kina  
Klarabergsgatan  
J. J. Danielson