

den 9 november 8.

Missionsföreståndaren
D:r Hj. Danielson,
Klarabergsgatan 50,
Stockholm, Sweden.

Käre Broder Danielson!

Frid!

Tusen tack för väliga brevet av den 11 sistlidne okt..Som vanligt har det fått ligga obesvarat några dagar.

Har just kommit tillbaka från den Svensk-kinesiska konferensen i Chucheng. Föredragningslistan var lång, men tack vare styrelsens förarbete gick allt fort. Diskussionen fördes på ett högt och broderligt plan och alla beslut voro fullkomligt eniga.

En sak, som dock inte var alldeles oväntad, smärtade, och det var ett par brev från den förr av oss omnämnda Wangwo församling å Kaomi fält (261 medl. Se brev av den 8 okt. detta år!) Ett av breven var ställt till konferensen och ett till mig i egenskap av missionskonferensens ordförande. Både innehållt en diplomatiskt dolt framställning om utträde från samfundsgemenskapen och en begäran att missionens ekonomiska anslag skulle upphöra i och med denna konferens.

Med anledning av dessa brev fattade konferensen beslut om att välja tre kineser och två missionärer (Sten Lindberg & Martin Jansson) att på ort och ställe dels söka finna ut församlingens verkliga vilja och planer, dels försöka att få den på rätt köl igen och dels att rapportera resultatet till Svensk-kinesiska styrelsen, som sedan skulle vidtaga de åtgärder, vilka man ansåg nödvändiga.

Att församlingens tanke att utgå ur samfundet är ett verk av Leanders arbete är självskrivet. Men de två parternas uppgifter stämma inte över ens. L. säger bl.a. att församlingen har begärt att få övergå till honom och att han kallats dit dels för att övertaga församlingen och dels för att hålla väckelsemöten. Representer från församlingen påstå därimot att de ha kallat honom att hålla väckelsemöten, men ej att överta församlingen. Det senare är vad han önskar, men församlingen vill vare fri, en "mönsterförsamling", obunden av samfund. L. är välkommen att predika och hålla möten och så äro baptistmissionärerna.

Ledaren för denna församling heter Chong Sing-oh ("Den femte stjärnan") Han var under några år evangelist å Kaomi-fältet under L:s tid (L. var dock under tiden inte glad på honom). Sedan blev han lärare i lutheranernas skolor. För något år sedan kom han till-

baka till sin hemby. Han är en klok karl - full av planer "that does not work"! Hans son - vilken genom br. Th. Skoglunds välmenta, men ovisa påtryckning var Sv.-kinesiska konferensens predikant i Jihchao (Ih-chao) ett år - liknar fadern. Båda synas vara mycket impopulära bland kineserna - inte minst bland våra missionsarbetare. På grund härav torde de bli mindre farliga för vår mission.

Jag har av br. Sten F. Lindberg m.fl. försökt att finna ut vem evangelisten "Wangwo, som hör hemma i Kaomi" är, och för vilken Th. Skoglund önskar något mera anslag", men har kommit till det resultatet, att det ej finns någon evangelist å vårt fält med det namnet. Det sannolika är att därför en förväxling mellan ort- och tillnamn föreligger. Skoglund säges stå i korrespondens med medlemmar tillhörande Wangwo församling och den församlingen har bitt honom att i Sverige utverka ett högre anslag för sin verksamhet. Detsamma ha de - som brev och protokoll utvisa - försökt i verkställande utskottet. Vi bordlade emellertid ärendet till nästa missionärskonferens. Dels gillade vi ej de arbetsplaner de angävo och dels hade vi redan då på känn att de ämnade lämna samfundet. Nu synes det senare vara klart - åtminstone för tillfället.

I händelse referat och statistik över konferensen i C. ej ännu kommit fram, lämnas några siffror ur den senare: Döpta under året 393. Hela medlemssiffran (Wangwo inberäknad) 4.844, S. skolelever 1.649; vardagsskolelever 1.269 (därav 259 kvinnliga); Spridda skrifter 29.168 (därav 236 N. T. och 339 helbiblar (= 575); insamlade medel 7.679:89 kinesiska dollars.

Alla svenska missionärer i Chucheng och Kiaohsien samt Kaomi må gott. Den yttre ställningen å fältet är i huvudsak ~~är i huvudsak~~ som förr. All verksamhet fortgår.

Till slut kära hälsningar till alla.

Broderligen.