

den 13 nov. 1938.

Missionsföreståndaren
Dr. H. J. Danielson,
Klarabergsgatan 50,
Stockholm, Sweden.

Käre Broder Danielson!

Frid!

Har återkommit från Fo-resan, vilken jag enligt brev av den 30-de nov. då stod färdig att företaga. Besökte nio platser. Över allt samlades mycket folk och på ett par ställen gävo flera utomstående tillkänna att de ville börja ett liv i Jesu Kristi efterföljd.

Från de L-ska mötena i Wang-wo märktes vid tillfället fåga inflytande å de platser jag besökte. Men därmed är naturligtvis inte sagt utan att ogräset senare kan spira upp.

I Kaomi stad, där det redan finns omkring åtta olika religiösa grupper, hade enligt Sten L., flera av vårt folk deltagit i L:s möten. Han trodde dock att resultatet av mötena hade blivit ringa, ty senare eller t.o.m. samma kväll L. lämnade K. hade "ledarna samsamman börjat träta".

Brr. Jansson och Andrén från Chucheng hade några dagar efter L:s möten på genomresa besökt den av L. förhyrda lokalen och därvid träffat en av L:s evangelister där. På frågan hurdana mötena hade varit, hade han svarat: "Tack vare Gud, mötena voro inte vad man hoppats". - Den första satsen i svaret visar hur Guds namn brukas av det där folket både när det passar och inte. Den senare satsen torde innehålla en missräkning. L. hade inte lyckats samla de olika grupperna i sin "får-fälla" så som han hade beräknat. Men det kan ju bli bättre lycka en annan gång.

Sedan förliden torsdag har L. med ett par medarbetare från Tsingtao varit i vår stad och hållit möten hos den f.d. presbyterianska församlingen som nu kallar sig "Ande-näde-församling". Men deras lokal är ovanligt liten och församlingens rykte dåligt så tillslutningen lär ha varit ringa. Ett par av våra bibelkvinnor var där en eftermiddag - de enda av de våra som varit där - och de berättade att det vid det mötet var endast ett 20-tal människor.

Fastän L. på olika platser av vårt missionsfält försöker att skaffa sig anhängare, kommer nog tyngdpunkten av hans verksamhet att förläggas till Kaomi. Ledsamt nog kunna icke de inflydda arbetarna och församlingsmedlemmarna samla sig omkring Sten L. Detta gör att de bli ett lätt byte för L., något som han med fördel kommer att utnyttja.

Jag har från olika platser på K.-fältet hört, att de lättare skulle kunna samla sig omkring Skoglund än Sten L. Tiden för S-s hitkomst borde under normala förhållanden snart vara inne. Hur är det: kommer han (de) eller ej? Frågan framställs bl.a. därför att han, då han var här, lät förstå att det var ovisst om han kom ut mera. Han behövde en ny kallelse etc. Han behövdes naturligtvis ofantligt väl här just nu - om han viss på sin kallelse kunde lojalt och med arbetsglädje gripa sig an med arbetet. Hoppas att det senare må bli fallet.

Just som jag har hållit på att skriva detta brev kom skrivelsen, daterad den 11 15 november. Tack! Tack också för ett telegram, som kom oss tillhanda några dagar tidigare. Det senare innehöll bl.a. läfte om julklappar. Tack! Tack!

Ser av brevet att man begärt personligt samtal med pastor Lewi Petrus. Det skall bli intressant att höra vad han säger i frågan. Fruktar dock att det inte är mycket att vänta från det hållet. Och skulle han giva L. något modererade order, så komme nog L. att svara, såsom han svarat mig oändligt många gånger: "Ja, så skulle man ju kunna göra". Och så handlar han alldeles rakt emot!

Tackar för det vackra omdömet, att jag "är en outtröttlig missionär". Men det är nog för mycket att vara korrekt. Min önskan och bön är dock att vara trogen Gud och samfundet, även om det blott gäller i det lilla.

Rörande rekrytsfrågan gjorde det verkställande arbetsutskottet här ett uttalande år 1938. (Se de tryckta handlingarna vid Sv. Baptistmissionens i Kina årskonferens för 1938, sid. 20.)

Denna beräkning är dock gjord i yttersta underkant. Ingen beräkning för sjukdom eller vakans är gjord. Blott en manlig missionär är beräknad för institutionerna. Om real- och bibelskola samtidigt skola fortgå, borde det nog vara ett par svenska lärarekrafter.

Om den svenska skolan skall fortgå, bör man ock tänka på den. Fröken Anna Andersson har ju blott ett fem-årigt kontrakt? Av detta återstår blott 1 1/2 år.

J. E. Lindberg vill vist kvarstå i missionen till 1940. Vet inte ännu hur ~~xxx~~ Missionärskonferensen kommer besluta rörande Lindbergs och vårt kvarstannande. Vore det gott om arbetare skulle min hustru och jag avgå vid blivande konferens. Men nu saknas sådana och så har den tråkiga Leanderska splittringsfrågan tillkommit. Kunde man hjälpa till att avstyra något av de faror som därigenom hotar, skulle vi gärna stanna kvar ett år till. Men längre vågar man inte beräkna. Gud lede i allt!

Kära hälsningar.

Broderligen.

P. S. Just nu pågår examen i bibelkvinneskolan.

D. S.