

SÄLLSKAPET SVENSKA BAPTISTMISSIONEN

MISSIONSFÖRESTÅNDARE: HJ. DANIELSON
MISSIONSSEKR. OCH KASSÖR: K. A. MODÉN

EXPEDITION:

KLARABERGSGATAN 50
STOCKHOLM

TELEFON: 23 24 35

TELEGRAMADRESS: BAPTIST, STOCKHOLM

POSTGIRO 2397

Stockholm den 19 dec. 1938.

Missionär J. A. Rinell,
Kiaochien, Shantung.

Käre broder Rinell!

Ditt brev, vari du lyckönskar mig till att ha fyllt 70 år, vill jag hjärtligt tacka dig för. Sven för ett tidigare brev, i vilket du sände mig en kinesisk sedel - varmt tack! Ja, nu räknas vi för gamla. Sunda känna vi starka och kunna fortsätta vårt arbete. Det är en stor Guds nåd. Jag har ännu en uppgift att fylla här hemma, och du ännu större vid frontlinjen i Kina. Vi tänka på eder alla därute med kärlek och tacksamhet, särskilt på de äldre i Kina. Ni ha alla varit barbytare och fått de ofora ting oke. Men ni ha inte heller besparats provningar. Och nu synes Leanders verksamhet leda till sömning. Det är sorgligt, men man undgår inte sådana provningar ens på missionsfältet.

Nu vill jag från min 70-årsdag meddela, att Dr. Stutz då överlämnade till mig ett intressant bokverk om Kina, skrivet av en kines, såsom gratulation från missionärerna i Kina. Skulle du vilja till dem alla vid något tillfälle framföra mitt tack. Boken är f. m. min kvärläsning, när jag kommer hem. Men det blir först vid 10-tiden på kvällen jag kan få lysselsätta mig med den samma. Ni ha ständigt mycket arbete. Och särskilt nu, när det liden mot ärets slut.

Till min glädje ser sig vår ekonomiska ställning rätt bra. Skulle inte komma ärets inkomster att täcka utgifterna. Men kampen är hård.

Egenom brev från fröken Anna Andersson vet

jag, att Oskar och Helken nu äro framme i Klisa.

När du erhåller mina breder, äro vi ett tbycke
vinte på det nya året. Hur skall dett sultet bli?
En bland de drökningar man har för 1939 är den,
att Kina måtte få fred och börja hämba krafter,
och få ro och lugn efter krigets ödeläggelse. Dig
och alla de dina önskar jag ett välsignat 1939.
Gud skydde eder alla under farorna och ledsagade
med nåd och barmhärtighet.

Med de varmaste bodenskatningar

K. E. Modén