

vill vara värt allt. Det är  
min egen erfarenhet. En mis-  
sionärs väg går sällan genom  
doftande rosingårdar, och dock,  
vem plockar fagra blommor  
vid den väg. Vem kan banat  
åt oss, än vi missionärer.

Jag har ju för det mesta  
varit hemma hos min kära  
Mor och haft det så bra som  
jag kunnat önska, inga bekym-  
mer att tala om. Jag tror  
att motgången är ett av de  
medel som min Mästare i  
sin kärlek använder för att  
postra mig för det oändligt  
stora uppdrag. Kan givet mig  
Esther om Du visste hur liten

London den 10 maj 1923.

Kära lilla Esther!

Gud är vår styrkehet!

Vill sända Dig en hälsning  
från London. Jag har nu varit  
här över tre veckor. Tiden går  
som väl är, men på samma  
gång är jag ledsen över att jag  
lärt mig så litet av språket  
under dessa tre veckor. Dock  
går det bättre att klara sig  
nu, än den första veckan

och det skulle ju vara sorgligt annars. Ju mer man får lära sig, desto mer inser man hur ofantligt dum man är, hur lite man kan. Jag skulle egentligen skriva brevet på engelska, men jag vågar mig ej på det. Har hört att du är så styv i engelska och så har ju din man varit min lärare i detta språk. Vi skulle sikent få en rolig stund, men på samma gång kanske jag bedrövar min lärare med min okunnighet.

Vi voro fyra svenska i sällskap över till England. Resan var den härligaste man kunde

önska sig. Nordsjön låg nästan spegelblank hela vägen. Vi blevo mycket vänligt emottagna av Mrs. Cantell, hos vilken vi bor. Den engelska maten är alldeles smaktlös tycker jag. Kaffet de har, är alldeles omöjligt att dricka. Pom väl är här de gott the. Man lär sig verkligen sätta värde på sitt fosterland och alla de förmåner vi äga framför engelsmännen.

Det är myttigt att få komma ut så här. Då man har allt vad man önskar, blir man sig själv nog. Lite motgångar och bekymmer, driva oss närmare Bonon som bör och

bara talat om mig själv och  
hur jag känner det. Kappas  
Du förlåter det.

Vi svenskar läser engelska  
sällsammans, 8 tim. i veckan  
för en äldre engelsk dam. Hon  
undervisar mycket bra. Mina  
kamrater har läst engelska  
mycket längre än jag och har  
t. o. m. predikat på engelska, så  
jag ligger långt efter dem och  
för därför arbeta rätt så hårt  
för att hinna med dem.

Mrs. Cantell och de övriga här  
på hemmet äro pingstvännen.  
Som Du ju vet, finns det olika  
sorters pingstvännen, en del  
verkligt djupt andliga, en del

ytliga och tomma. Jag förstår  
mig ej riktigt på dem här.  
De har möten två gånger i  
veckan här på hemmet. Ibland  
kan mötena vara rätt så  
goda, men jag har varit med  
på möten som har varit rent  
förskräckliga. De har ropat och  
skrikit så jag har måst hålla  
för öronen, för jag blev rik-  
tigt nervös. Det finns ingen  
möjlighet att Gud kan tala  
till sådana människor. Man  
behöver vara stilla för att  
kunna höra Guds röst. Det är  
skillnad på jubel och skrik.  
Men det finns en pingst-  
församling rätt långt härifrån.

(Det var en himna med bass.)  
Där är den bästa församling  
och de bästa möten jag varit  
med om<sup>x</sup>. Vi skola gå dit i kväll.

Nu är väl **Din** lilla flicka  
stor och duktig? Det skall bli  
roligt att få träffa Dig vid  
kongressen.

Pänder till sist innerliga  
hälsningar till Dig, Din man &  
Lillan (minns ej hennes namn)

Din vän  
Hellen.

x här i England förstis

och oduglig jag känner mig,  
inför detta stora uppdrag  
som väntar mig. Det är nu  
ej mer än några månader  
till, innan jag lämnar foster-  
land hem och vännar för  
att resa till China. Ni så  
facksam och lycklig över, att  
Gud vill använda mig, sitt  
ringa redskap i sin tjänst,  
& en sådan förmån. Det  
är härligt att veta, att vad  
som än möter vi får vila i  
Guds hand. Löftena kunna  
ej svika. "O, Herre må du  
hålla mig nere i ödmjuk-  
heten!"

Kära Esther, nu har jag