

Kiaochow, den 1 april 1928.

No. 80.

16/4
19/5
Kära Storasöster!

Ett varmt tack för ditt brev av den 4 febr. som tog emot mig i Kaomi då jag kom hem från konferensen i Chucheng.

Ja ett varmt tack också för den rara svägerska du sände mig, vi har så trevligt tillsammans. Hon kom ju lagom ut till att följa med till konferensen i Ch. Nej, jag har aldrig träffat henne förrän nu. Att resa till Peking och studera kinesiska blir nog ej av för henne nu och förresten är det ej så bra i skolan där nu som då Eric och Doris var där. Det är en hel ny lärarestap och det säges att det ej skall vara så bra nu på långa håll. Några vidare elever är det visst ej heller. Gerda har redan börjat att knoga här, hon har läst i fjorton dagar men läraren skall ha fritt i två veckor för att hans far skall begravas. Det tar lång tid att begrava folk höft du, kineserna skola alltid ha fritt länge då det är någon som dött. Nå väl, då två veckor gått ~~sk~~ är det tid på att förbereda för bröllopet, Gerda och jag skola baka småbröd och så får vi hjälpa Ma med städning.

Bröllopet skall äga rum måndagen den 23 april, vigsel i kyrkan kl. 3 och sedan kaffe och en enkel middag här hos Mor och Far och på kvällen klockan 11 reser de till Peking för att bli lagligt vigda. Varför vi har bröllopet här innan de blir lagligt vigda är därför, att då de kommer tillbaka från Peking är alla Mas förtjusande syrener slut och då har hon inga blommor att göra fint med. Så kan man nu också bestämma en dag ordentligt då bröllopet skall bli och inbjuda folk i tid. reser de till Peking först vet man ej hur det går med tågen m.m. Gerda hade ej någon slöja med sig för Egron hade jämt gått ann med att hon ingen slöja skulle ha men hur det nu blev så skall hon ha slöja vilket jag anser helt naturligt. Jag har använt min slöja lite åt Roy då flugorna varit svåra, hängt den över hans bädd, så det var ett par hål på men Gerda har sytt en blomma över det största hålet så det syns inget så nu skall hon använda min slöja. Doris och jag skola kläda henne. Gerda ville helst ha mig ensam till hjälp, men Doris skall hjälpa bruden i kapellet ifall det behövs och då måste hon vara med här hemma också för att hjälpa henne in i brudstolen eller bilen vilket det nu blir. Jag skulle naturligtvis gjort alltsammans, men det passar ju inte för mig just nu jag behöver gömma mig så mycket som möjligt-----

Doris och Eric blir då värdfolk också. Tycker de passar bäst av de missionärer som äro ute nu. Adolf Lidqvist är utmärkt som värd men han har ju ej sin fru här och han vill ej gärna ha någon av jäntorna till hjälp och det undrar jag inte på. Han hade Esther Whalin till hjälp på vårt bröllop och Esther är ju så növs så han fick nog tillräckligt av henne då. Leanders skulle kanske passa men tror att Strutzes blir bäst. Roy och Maj Britt skola gå framför brudparet och stöxa blommor bara nu Roy kan sköta sig ordentligt. Det blir nog ett ^{mycket} brudnäckpar. Roy har ett par vita yllebyxor som han fick an Titti till Doris och Erics bröllop och så syr farmor en ljusblå kolt åt

honom av tyg som blivit över av min klädning jag skall ha på bröllopet. Jag skall också vara ljusblå men jag blir förstås ej snygg i något ~~vidxaxx~~ i det tillstånd jag nu är i. Ma har sytt klädningen åt mig och i sommar skall skraddarn få sy om den ordentligt för den är förskräckligt stor nu.

Du säger att du gjort ett utdrag av de saker jag beställde för en tid sedan och tillställt Gerda det. Hon säger att hon aldrig fått någon lista så antingen har du glömt sända den eller också har listan ej kommit fram. Varför jag tog tillbaka min beställning ~~var~~ därför att jag tyckte det dröjde så länge till Gerda kom ut och jag trodde verkligen ej att hon skulle komma nu heller och för att slippa besvara Eder allt för mycke tog jag tillbaka min beställning, trots att det var en hel del vi behövde. En del saker finns ju här men äro så dyra. Så jag tänkte till slut det får väl vara med beställning och vi får köpa det själva då vi kommer hem till Sverige. Att sälja det som blir över går med största lätthet så för den skull ginge det nog bra. Jag tog tillbaka alltsammans utom ett par saker som ju kommer med Gerdas lådor. Det som vi mest längtade efter var svensk ost och det skulle vara så skönt att ha då vi kommer till Chucheng och har väldigt svårt för att få dit matvaror. Du har antagligen glömt det och det kan ju lätt gå då man skriver och beställer den ena stunden och den andra stunden tar tillbaka en hel del. Nu blir det förstås ingen som reser ut snart men kanske Ni kunna sända två ostar/små/ i jul-lådan som sändes från Kanan i Stockholm. De äro några krakar förstås att sända iväg lådan vi får aldrig julklapparne förrän i febr. och mars. Det är ingem reda med de där gubbarne i Stockholm. I alla fall är det nog det fortaste vi kunna få det för det är ingen missionär som reser ut nu. Vi skola försöka att få upp Kiaochow-Rinellarne till Chucheng i jul men det är ju ej säkert att det går för Egron är så envis och skall hålla på med skolan över jul. Gerda skall försöka att prata lite förstånd i honom. Ma vill gärna sluta före jul. Vi kunna ju ej resa till Kiaochow i kölden med en liten baby så otäck lång väg, men jag är rädd för att vi kommer att få fira jul ensamma och det får ju gå fast det skulle ju vara så roligt att vara tillsammans första julen Gerda är i Kina.

O, kära du så mycket vackert vi får med Gerda jag längtar så efter de där lådorna men de kommer nog ej förrän i slutet på juni. Det var ju fint att Lisa var i Stockholm och kunde köpa de där sakerna åt mig. Du säger att du funderade på att köpa ett par känger åt Roy men att du hört att jag skulle få från fru Lidqvist. Jo, saken var den att Lisa skrev till mig att hon skulle sända en paket till Adolf och däri sända den present som hn lovat Roy så länge. Jag visste ju ej vad det skulle bli förpresent/det blev ett par yllestrumpor/ men skyndade mig då att skriva ett brev till henne att hon skulle köpa ett par känger åt Roy och ett par åt mej för känger gör de så illa härute, skor går ann. Då hon fick brevet var paketen redan sänd och jag bad henne då att sända det med Gerda om det gick. Jag använder för det mesta skor tycker ej om känger nu, men för att jag är som jag är vågade jag ej använda skor utan tyckte det var varmest med känger då jag nu skulle ut på långresa till Chucheng och jag var så hemsk om fötterna Wessman i Mjölby brukar också sälja skor så billigt åt Oscar, jag har skrivit till Wessman två gånger och bett om räkning men har ännu ej fått den, men den kommer väl.

Ja tusen tack för allt som vi får skall skriva och tacka ordentligt då vi fått presenterna. Går det bra att sända klockan så där, trodde att Gerda hade den då hon kom. Hoppas den ej är sönder.

Du låter så rädd över att du skall få en present då Lindbergs kommer. Du behöver ej vara rädd, det kommer ingen med dem. Hoppas mammas lilla present till födelsedagen kommit fram ordentligt. Du och Ruth skola allt få var sin present som jag lovat. Ebba och Ludde har ju fått sin, du fyller ju jämna år snart. Fyller Ruth 40 år året efter dig eller är det två åa emellan. Er låt mig få reda på det är du snäll, jag har precis glömt bort hur det är.

Tack snälla du för "Inledning och kommentar till bibeln" samt för "Husmoderns kokbok." Minns ej om det var Ruth eller du som sände den senare. Varmt tack i alla fall för allt besvär. Hör Du skulle Du vilja sända de andra delarne av "kommentaret" undan för undan allt eftersom de kommer ut. Oscar vill ha dem alla.

Kan ju säga dig en sak som du ~~kan~~ bli viktig över. Leanders sade så här till mig. "Du har en väldigt intelligent syster" vi voro tillsammans med henne i "Holsby" och hade så trevligt. Du säger kanske Det behöver du ej säga det vet jag förut och intelligent har jag ju alltid varit. Men du är kanske Bik farfar säger man något till hans fördel hör han alltid dåligt för han vill man skall säga det många gånger!

Gerdas och Egrons bröllopspresent blir säkert bra. Gerda låter stormförtjust över den, så tack skall du ha för att du gjorde din sak så bra.

Oscar reste till Chucheng i onsdags och i dag är det avskedsmöte där för Lindbergs och välkomstmöte för oss. Jag har oartigt nog ej infunnit mig. På tisdag kommer Oscar igen och har då varit borta en hel vecka jag går här och längtar efter honom. Lindbergs tänker visst lämna Chucheng omkring den 15 april och Oscar reser ej dit förrän bröllopet är över. Varför de ha avskedsmöte så tidigt är därför att alla arbetare äro inne nu för sina sedvanliga stormöten som de samlas till varannan månad, däremellan äro de spridda lite varstans.

Oscar får då efter bröllopet resa ensam till Chucheng och kommer väl hit i början av juni. Vi har fått ett rum i Tsingtau från den 10 juni det blir mycket billigare än att bo på pensionat. Då jag fått min baby och är något så när kry måste Oscar resa tillbaka till Chucheng men kommer igen, hoppas jag till den 1 aug. för att få lite semester som han nu så innerligt väl behöver. Vi har hyrt det där rummet för en månad för i mitten av juli flyttar väl Ma Pa och Egron till Tsingtau och då hyr vi en hel våning. Gerda har lovat flytta till mig då jag kommer ut från sjukhuset för att då hjälpa mig med babyn, hon har då Roy med sig som då varit hos henne och Egron under den tid jag varit på sjukhuset. Skönt att ha Gerda till hjälp. Jag hade naturligtvis annars måst resa tillbaka hit till Kiaochow men vi tycker nu att det är onödigt då Gerda vill komma till Tsingtau och hjälpa mig och vi ändå har ett rum för vi får betala det för en månad och det är så hett vid den tiden här i Kiaochow så för Gerda som är ute första sommaren kan det vara skönt för att få komma till Tsingtau. Och så en annan sak som spelar stor roll. Ma har just vid den tiden så ohyggligt brått med examen så hon är nog glad över att vara av med oss.

Nej nu slut för den här gången. Du och alla hemma hälsas så kärt av Gerda och alla Rinellarne.

Mest hälsas Du själv av Din

Lillasyster