

Leuchenz den 1 dec. 1928.

Min kära lilla Esther!

Tror att det är jag som har blevit att föda av dig. Men det är tid på att sända julhälsningar ifall de skola hinna fram till jul.

Sedan jag sist skrev till dig har den lyckliga familjegruppen försökats med en liten rar och god tår. Nu har vi "önskebarn" som de brukar säga och det är förfärligt roligt. Jag är så förtjust över mina små barn. Vad det ändå är roligt med de små Esther, sådana dyrbara "skatter". Om man nu ändå kunde uppfostra dem så man alltid får glädje av dem. Det är ett stort ansvar som vilar på oss mödrar ja även fäder. Det är en härlig uppgift bara man kunde uppfylla den ordentligt. Med Guds hjälp får man gå ästad.

Din lilla pojke är väl ej mer än 3 månader äldre än min lilla flicka. Vad det skall bli roligt att efter något över ett år får komma hem och träffa dig din familj och alla

andra kära vänner. Ja det skall bli förtjusande
roligt.

Vi äro nu stationerade i Chucheng, långt
in i landet. Vi trivas bra här, det skulle bara
vara lite närmare järnvägen.

I dag är det vår bröllopsdag, ha varit gifta
i fem år. Tycker att det ej är långesedan vi vigdes
i Shanghai. Tiden flyger iväg.

Nu vill jag ä hela familjens vägnar, önska
dig och de dina en mycket glad och fridfull
julhögtid rik på andliga och timliga gåvor.
Må det nya år vi går till ni stes tillföra
eder rik välsignelse från lytt.

Sänder ett varmt hjerta till dina små. Kommer
ej skriva mer nu, har så många brev att be-
svara.

Tusen de hälsningar till eder alla från
oss alla fyra.

Din vän

Waller