

Din "lybbis" har vi ej träffat, han är
ju i Oxford, men Oscar skall skriva
ett par rader till honom i morgon.

Kryggar du och dina smärtningar
mår bra. De mina sover nu så gott.
De är pigga och krya som väl är. De
första dagarna grät den "lilla" efter
mormor och mostern, men nu är
det bättre.

Ja, lilla Kesther om du någon gång
sänder mig ett par rader så skulle jag
bli så ofantligt glad. Min Klara stuss
har du väl. Kiaschow Shantung, China.

Du och de dina hälsas så kärnt
är oss alla. Din tillgivna
Hellen.

London den 25 okt. 1931.

Kära lilla Kesther!

Att omedeligt och varmt tack för
dina båda kärna brev och för den
stora slanten, tycker bara att du
sände alldeles förmycke, men du skall
ha ett varmt tack.

Vi lämnade Göteborg lördagen
den 17 okt. och kom hit till London
måndag fm. den 19. Resan över Nord-
sjön gick ganska bra, fast det.

gungade med besked. Oscar + Roy är
dåliga sjömän och jag sjökr är ej med
de bästa, men vi klarade oss fint
tack vare medicin mot sjösjuka som
vi fick av en doktor i Lbz. Hadde vi
ej haft medicinen hade vi säkert legat
allersamma.

ett hundental växter voro nere
vid botten och följde av oss. Jag fick
fannem full med blommor och god-
saker fingo vi i mängd.

Det var ganska svårt att skiljas
hemifrån den här gången, särskilt svårt
för mig att skiljas från Mor, hon är
ju ej så stark men Gud kanske
låter oss mötas ännu en gång
här på jorden. Mamma och moster-

hade ju också fört sig så vid barnen, så
det blir allt väldigt tomt för dem hem-
ma, särskilt den första tiden.

Men vi är på samma gång så glad
och tacksamma för att vi åter får ses till
Kina, till vårt kära arbete och de kära
kinaserna.

Vi är nu ute om dagarna och ses
på stäm. Barnen och jag orkar ju inte
vara ute hela dagen, men Oscar tar
väl vara på tiden. Jag har ju också
 varit här en gång förr, Oscar är här
för första gången.

Vår båt skulle lämna Rotterdam
den 31 okt. men har blivit försenad
tre dagar, så vi får tre dagar längre
här i London.

S