

Kiaocho den 3 jan. 1936.

för omkr. 4-5 kr. som en hälsning från Roy och Dollan. Jag har inget här jag kan sända och portopengarna blir så mycket. Tack så mycket igen.

Din

Lillasyster

*Mr. Al*  
*Jan 21/36*  
Kära lilla Dadda!

Nu blir du väl förvånad när du får ännu ett brev från mej med endast någradagars mellanrum.

Det är nämligen så att då min man häromdagen satt och tittade i Svenska Journalen fick han se en annons som gjorde honom så oändligt lycklig och han frågade mej flera gånger om jag verkligen förstod hur billigt det var och att det var omöjligt att låta ett sådant tillfälle gå ur händerna. Det är nämligen Svenska Dagbladets Nationalupplaga som kostar Kr. 18:00 per år och 1.70 i månaden. Jag tänkte nu att be dig sända honom den. Hoppas att han glömmer utav den så att han inte vet av något förrän den kommer. Om han nu med din omsorg blivit medlem i Riks. så får han ju den fraktfritt ut och då jag nu får Husmodern får vi väl kosta på oss den, han blir då så glaer. Thure har Stockholmsupplagan, men där är så många annonser som man gott kan undvara. Nu äro vi ju sent ute om man tar den för ett helt år blir det ju billigare, men en hel månads tidningar kan man väl ej heller sända utan man får väl ta den från den 1 febr. ja det vet du bäst hur det skall ordnas. Förlåt att vi besvärar dej igen. Oscar har just rest till Wangtai och jag ville skynda mej att sända iväg dessa rader. *x present för år 1936!*

Jag är annars rätt så trött skall jag tala om för stora-syster. Roy har legat i sex dagar med hög feber är nu uppe fast han hostar än, men Dollan ligger nu i stället och i dag på middag klockan ett hade hon 40,3, förra natten sov jag inte mycket och i natt är jag ensam så det blir säkert inte mycket med sömnen. När de äro som dåligast de ska de ligga i samma säng som mamma naturligtvis och bäst är det att vara i samma säng, annars får man ej göra annat än springa upp och det är inget vidare trevligt i kölden. Influensan är väldigt i stan massor av människor ligger sjuka, så det är inte så underligt om vi blir sjuka. Ännu har Oscar och jag klarat oss något så när, få se hur det blir.

Så skall jag tacka så mycket för julklapparna som vi fick nyårsafton. Ni må tro att vi blevo glatt överraskade, o vad det var roligt att se Er stil hemifrån på paketerna, det värmdes hjärtat så väldigt. Jag blev så glad för "Albumet" och barnen för sina böcker och tidningar. Jag får ingen ro utan jag skall läsa och läsa. Barnen blir så hemskt glada då de får böcker ja för allt som kommer från mormor och mostrarna och då det kommer på posten och står deras namn på är det så märkvärdigt skall jag säga. Oscar tackar också så mycket för sin "klapp" men jag hade just vid jul fått den från Ulla själv, men det var bra att det inget namn stod i då kunna vi ge bort den till present.

I Husmodern i dag låg ett inbetalningskort på "Boken om Astrid" och jag trodde först att det var albumet som jag ~~kaxkax~~ fick av Er nu men det är det visst inte när jag ser närmare på det. Jag kastade först kortet i papperskorgen, men har nu tagit upp det igen och ber dig vara snäll sända in det, för det är väl en bok?

Nej nu måste brevet gå, detta var bara en extra hälsning. Jo en sak till. Skulle ni vilja köpa en sak åt till hennes födelsedag den 20 febr

Lalli