

Stensnäs den 7 april 1937.

Kära lilla Esther!

Guds rika välsignelse!

Ett innuligt och vunnt tack för ditt  
raa brev av den 13 maes och för den rära  
välkommsthälsningen.

Känna du förlit att jag ej skrivit före.  
Det har varit så mycket sedan vi kom hem,  
och då man ej är så stark, hinner man ej  
med hälften av vad man önskar, kraftuna  
räcka ej till.

Ja, du det blev att resa hem  $1\frac{1}{2}$  år-  
innan vi skulle. Jag kom alltsedan april förra  
året varit ganska nrae. Det började med en  
svår förkylning. Jag togs in på sjukhuset  
fyra dagar för observation. Lungorna undersök-  
tes och röntgenfotograferades, och som väl  
var över de friska. Doktorer tog flera pror

men kunde ej finna något vänskilt. Han sa att det var en svår förkylning och att jag var överarbetad. Skulle vila och så åta medecin. Då jag på bussen, efter sommarsens vila, ej blev fullt återställd, utan i stället på sitt på veckor förlade flera hår och alltjämt hade lite feber, tyckte han att det bästa var om jag kunde få resa hem och få ombytte på klimat. Han trodde att själva resan skulle göra mig gott och det gjorde den riktigen. När jag kom hem gick jag till en läkare i Lyby och han gjorde som läkaren i Skiva konstaterade struma, nervskakhet och blodbrist. Ville att jag skulle in på sitt vilarhem och så åta medicin för struman och så se vad det kunde göra. Vi är nu på landet hos en foster till Oscar, men reser om en vecka till Sunghalts Brunn, i närheten av Tranås. Där blir vi siktat mer vila för mig, och man ombytte på mat. Jag skall åta upp mig ordentligt. Blir jag

ej bättre efter en störs rila miste jag under -  
kasta mig operation. Det blir nog i Stockholm. i  
så fall för där finns specialister. Vi hoppas  
ju att jag shall slippa operation, men må  
guds vilja ske i äret.

Dina barn är väl så stora nu att man  
ej känner igen dem? Vära barn ha också  
vuxit och är kuya och pizza. De går i skola  
i lyck. bor hos morrar och mästarna. Dens  
går i anden ärt och Roy i fente.

Vi ha just i dag talat vid den i telefon.  
Oscar fyller nämligen in i dag och då ringde  
de upp från lyck. och sjöng ni vackert i telefon.  
"Tryggare kan ingen vara - - - - det var så  
vackert.

Din "gubbeis" går framåt med stora steg.  
Han är beundranöred. Mai gud få göra  
honom till rik välsignelse, och det är jög  
saker om att han skall göra, för din  
lyckan är så ödmjuk och en råtan för  
personlighet.

Det skulle vara min års raligt att få

komma och hälsa på dig. Jag kommer nog  
inte upp till Sthlm. från konferensen. Vi  
(Oscar och jag) tänkte då resa till Söder <sup>efter</sup> kon-  
ferensen. Vat inte om det skulle passa att hälsa  
på dig då, men då kanske vi flyttat till  
landet?

Nägon resplan för mig blir det nog inte  
på länge, för jag får inte upptäcka för doktorn.  
Måste ha absolut vila.

Oscar skall vara nu i maj manad redan,  
för att sedan få varna fri i sommar.

Det skulle vara roligt få höra något  
från dig nägon gång.

Du och hela din familj hälsas så  
härligt av oss båda. Oscar hälsar också  
mycke till Gunnar.

Är tillgjona  
Kullen.