

Kiaochsien missionsstationens

Årsberättelseeför konferens-

året 1939.

Stationen omfattar som bekant tre församlingar nämligen Kiaochsien, Longgiatsuen och Fo. Den senare har föreställts av Oscar Rinell.

Verksamheten har genom Guds nåd kunnat fortgå under hela året. I staden har verksamheten varit livligare än någonsin. Detta har delvis berott på att en manlig avdelning blivit lagd till den förut i staden befintliga kvinnliga avdelningen av Bibelskolan. Dessa så väl som eleverna i realskolan ha santicliga tagit livligt intresse i gudstjänsterna och verksamheten.

Det har varit en härlig syn att på söndagsmorgnarna i ynt tal se omkring 300 käcka barn och ungdomar samlade till söndagsskola samt efter dess slut åter se kyrkan fyllt av äldre uppmärksamma och andäktiga åhörare.

Ett vackert och uppskattat inslag i gudstjänsterna är sången. För rätt många år sedan skrev en av våra missionärer med tanke på den dåliga sammansjungningen, att "änglarna skulle säkert stoppa singrarna i sina öron och skynda ut från lokalen för att slippa plågas av den", men det tror jag knappast att de skulle behöva just nu. Åtminstone säga många opartiska åhörare om både den unisens nu sängen och körsången, att den är "härlig". Flera av missionärerna ha nog sin andel i detta, men under de senare åren har nog Gerda Rinell nedlagt det största arbetet att få till stånd detta resultat. Men det visar under alla förhållanden att kineserne inte heller på detta område är obegåvade.

Under året ha flera stormötens med främmande talare hållits. Esther Wahlin har hållit väl besökta möten och bibelklasser å

både i staden och å flera utposter. Min hustru, som under det  
i huvudsak  
senare halvåret/befriats från skolarbetet, har använt sin tid  
för husbesök. Hon är glad att finna ett flertal familjer bekanta  
med Evangelii sanningar. I många fall är det deras skolbarn som  
Förra årets rapport omnämnde att pastorschäfval stod på dagord-  
ningen. Det utföll så, att en av våra f.d. skolynglingar, evange-  
listen och diakonen Han Föng-ming blev vald som församlingens  
pastor. Han har nu i denna sin nya befattning tjänat försam-  
lingen mer än ett halft år, såsom det synes till belåtenhet och  
välsignelse.

Elevantalet i Smed- och folkskolan har under de två sista å-  
ren flerdubblats och uppgår nu till 365 inskrivna barn och ung-  
domar. En juniorförening på 234 medlemmar är i livlig verksam-  
het. En kvinnoförening på ett 50-tal medlemmar arbetar dels för  
barnhemmet i Chucheng och dels för underhåll av en bibelkvinna.  
De evangeliska arbetarna jämte ett antal skollärare ha också i år  
givit tionde till församlingen. Samarbetet har varit gott.

På landbygden har det också varit möjligt att uppehålla ver-  
ksamheten. Men resor och uppehåll i byarna, där tätta skärmytslingar  
och luftanfall varit rådande, ha inte varit ofarliga. Dock har det  
*i vart distrikts*  
behagat Herren att hålla sin skyddande hand över både inländska  
och utländska arbetare och ge dem mod och kraft att fortsätta  
arbetet.

Möttesdeltagarna på landsbygden ha också varit ganska talrika.  
Gud har även där givit frukt åt arbetet. Från varje utpost har en  
eller flera personer övergått på Herrens sida, blivit döpta och  
slutit sig till lokalföreningen. - Från regeringens sida ha hit-  
tills inga hinder lagts för verksamheten.

Varannan månad brukar evangelisterna samlas till ett litet mö-  
te för att bl.a. utbyta tankar och rapportera om verksamheten.  
Det har ofta varit uppmuntrande och inspirerande att höra dem be-  
räffa om underbart bekydd under överhängande faror, om huru Gud  
har hörts bön, huru t.o.m. sjuka blivit botade och själar frälsta.

Kända arbetet i Po skriver Oscar Rinell: "Under året ha 4  
evangelister, 4 bibelkvinnor och en frivillig arbetare verkat i Po-

distriktet. Reglbunden predikeverksamhet har bedrivits å sex utposter. Som arbetet i Liang-hsiang under en längre tid ej burit frukt, har evangelisten förflyttats till Lin-gia-tsun, där ingen organiserad kristlig verksamhet tidigare förekommit. Den nya utposten öppnades medelst invigning av kapellet, varvid en stor publik var samlad. Husvärden, som ej vågade vara hemma i sin hemby på grund av oroligheterna, har jämte en son och ett par sondörner i år blivit döpta i Kiachien. Fyra personer från Ya-swee ha nyligen blivit döpta i Po och öppnat en rymlig f.d. skollokal i sin by, som nu är öppen för tillfälliga predikobesök.

Baptistförsamlingen i Po omfattar 284 medlemmar. Under året ha 16 personer blivit döpta. De införda missionsarbetarna ha givit tioende åt Gud och församlingen. Runt 240:00 ha insamlats under året. En evangelist och fyra församlingemedlemmar ha utgått ur församlingen och anslutit sig till den s.k. 'Lilla hjorden'. Denne sammanslutning betraktar samfundsbildningar som synd och arbetar efter mera inhemska och stundom ensidiga bibliska linjer. Deras förespråkare synas emellertid för närvarande ha rätt bra vid i seglen här i Shantung."

Man brukar säga att "siffror tala". De statistiska siffrorna i de två förstnämnda församlingarna, vilka inte fram blivit nämnda är följande: Kiachien: 8 evangelister och lika många bibelkvinner, 12 kapell, 14 skollärare med 496 elever, spridd litteratur 10.373 ex. Ökrav 155 helbiblar, 118 B.B. och 2.000 bibeldelar, insamlade medel 2.077:64. Döpta under året 73. Hela medlemsantalet 694. - Lenggiatsuen: sex evangelister, 2 bibelkvinner, 6 kapell, 7 skolor och skollärare, elever 174, insamlade medel 709:00, döpta 23, hela medlemsantalet 435 st.

Mästertillståndet har i stort sett varit gott. Undertecknad  
en tid på  
 nödgades dock under vintermånen och hösten avbryta sitt arbete på grund av nedsattna krafter, men Gud har i sin nåd åter stärkt mig, så att jag under de tre sista månaderna kunnat återtaga arbetet. Under min sjukdom utförde sönerna Ågron och Oscar mitt arbete.

Snär arbetet på alla områden är stort och överhängande för de få svenska missionärer, vilka nu befinner sig på fältet, var det naturligtvis en missräkning för dem, att kamrater i Sverige, som stå i tur och ordning att komma ut till Kina för att hjälpa, ej kunnat göra det. Men <sup>par</sup> ännu större missräkningar hota. Den ena är dyrtid<sup>en</sup>. Födeämnena fraktas ut från våra trakter och kunna snart, om det kommer <sup>att</sup> fortsätta, knappast köpas för pengar. Och köpkraften hos de senare sjunker nästan dagligen. Detta orör våra arbetare, vilkas löner alltid varit i underkant. Det andra, som inte minst orör, är kriget - kriget i Kina och Europa - som t.o.m. hotar vårt eget lands livsnerv. Vi står dock hjälplösa inför båda dessa olyckor. Endast Gud, och Gud allena, kan hjälpa. Må det behaga Honom att göra det och låta oss som mission, folk och enskilda ännu en gång få uppleva Ett nadeligt Herrrens År!

Å stationens vägnar.

J. A. Rinell.