

HEDVIG RINELL: 1941

DEN LILLA SYNDEN

Ett tågsamtal i Kina



Vi hade skollov. En liten titt ut i stora världen skulle vara uppiggande. Färden ställdes till Tsingtao. Den staden har ju numera över en halv million innevånare, representerande många nationers folkslag — så det kan ju räcka!

Tåget vi skulle resa med var, som vanligt är härute, packat till bristningsgränsen. I andra klass funno vi, min man och jag, ett par platser. En soluppgångens son satt vid ena sidan och läste i en bok, och en stor, kraftig Shantungson vid den andra. Den senare steg upp och gav sin plats till den ene av oss. Självsatte han sig på en annan soffa, strax intill.

Då vi satt oss tillrätta, frågade han: »Är du en kristen?» Den frågan kunde ju med glädje jakande besvaras. Jag tror det är första gången, som jag blivit så tillfrågad av en kines. Den vanliga frågan brukar vara: »Är du missionär?» eller »Predikar du läran?»

Men nu blev det min tur att fråga: »Är Ni en kristen?» »Ja, jag och hela min familj äro kristna. Kände du Mrs Mateer?» — »Ja, hon var en av mina bekanta och vänner.» »Ja, jag var en av hennes skolgossar. Dr. Mateer bodde alltid i mitt föräldrahem, då han var ute på sina predikoresor. Vi tillhöra



Vi hade skollov. En liten titt ut i stora världen skulle vara uppiggande. Färden ställdes till Tsingtao. Den staden här ju numera över en halv million innevånare, representerande många nationers folkslag — så det kan ju räcka!

Tåget vi skulle resa med var, som vanligt är härute, packat till bristningsgränsen. I andra klass funno vi, min man och jag, ett par platser. En soluppgångens son satt vid ena sidan och läste i en bok, och en stor, kraftig Shantungson vid den andra. Den senare steg upp och gav sin plats till den ene av oss. Själv satte han sig på en annan soffa, strax intill.

Då vi satt oss tillrätta, frågade han: »Är du en kristen?» Den frågan kunde ju med glädje jakande besvaras. Jag tror det är första gången, som jag blivit så tillfrågad av en kines. Den vanliga frågan brukar vara: »Är du missionär?» eller »Predikar du läran?»

Men nu blev det min tur att fråga: »Är Ni en kristen?» »Ja, jag och hela min familj äro kristna. Kände du Mrs Mateer?» — »Ja, hon var en av mina bekanta och vänner.» »Ja, jag var en av hennes skolgossar. Dr. Mateer bodde alltid i mitt föräldrahem, då han var ute på sina predikoresor. Vi tillhöra alla presbyterianska församlingen.» — »Kanske är Ni då pastor eller predikant?» frågade jag. »Nej, jag är affärsman. Då jag slutade skolan i W., reste jag till Peking och studerade vid K. F. U. M:s handelsskola, och sedan dess har detta varit mitt yrke. Jag har arbetat för en firma de sista 10 åren, men ämnar nu öppna egen affär i Tsingtao. Det är så, att jag har stor familj och barnen måste få gå