

ÅTER ETT KINA-JUBILEUM

En femtioårig kvinnomissionsgärning

Vår Kina-missions två första kvinnliga missionärer fira i år en högtid, som torde förunnas endast ett fåtal missionsarbetare på de yttre fälten. Det är fruarna Hedvig Rinell och Anna Lindberg. De kunna blicka tillbaka på ett femtioårigt, välsignelse-rikt arbete i Kina. Efter en tids studier i England landstego de tillsammans med J. A. Rinell i Shanghai den 12 april 1894. De fortsatte, så snart det var dem möjligt upp till Svenska Baptistmissionens fält, där Wingren öppnat en missionstation ett par år tidigare i Kiaohsien och tillsammans med J. E. Lindberg väntade förstärkning. Fru Lindberg var vid ankomsten till Kina ogift och hette Holtz men ingick följande år äktenskap med J. E. Lindberg. Många och stora voro dessa pionjärens uppgifter. Eftersom de voro de första vita kvinnorna i dessa trakter av Kina, väckte de ofta stort uppseende och många strapatser hade de att gå igenom under de första åren. För övrigt synas inte svårigheterna tagit slut än. Utom hemmens skötsel gällde det att så snart som möjligt lära språket. Snart finna vi dem också i sällskap med sina män på byresor, då det gällde att komma till tals med kvinnorna och söka få dem med till mötena. Eftersom båda två voro lärarinnor, väl utbildade för sitt kall, var det för

dem naturligt och närmast till hands att tänka på möjligheterna att nå barnen och ungdomen med evangelium. Det dröjde ej heller länge, förrän kärleken till det unga Kina tog sig uttryck i bibelklasser och söndags-skolor. Fru Rinell startade den första vardagsskolan år 1900 i Kiaohsien och fru Lindberg i Chucheng år 1905. Är ut och är in, i med- och motgång, ha de sedan fortsatt på den inslagna vägen. Tusentals äro de kineser, som i dag kunna tänka tillbaka på de lyckliga år i missionsskolan under dessa lärarinnors ledning. Fru Rinell har senare varit den inspirerande kraften, vad gäller startandet och utvidgnin-gen av såväl små- som folkskolorna i Kiaohsien, flickskolan och realskolan samt vår bibelkvinnoskola.

Seg uthållighet, outröttligt och hängivet tjänande har präglat våra kära kamraters liv under dessa många år. Trots åldern, fru Rinell fyller nästa gång 77 och fru Lindberg 75 år, stå de alltfört i arbetet för den kinesiska ungdomens fostran och frälsning. Stor har i sanning Guds nåd varit över våra systrar, och den välsignelse de fått vara till kan ej nog skattas. Må de återstående arbetsdagarna och åren bli fyllda av den frid och glädje som följer på ett i trohet utfört arbete för Gud!

E. Strutz.



Anna Lindberg.



Hedvig Rinell.