

Bruxelles söndag vad det nu kan vara för datum.

Kära Stockholmsgatan och Lehmansgatan,

Ett hjärtligt tack för senast, för mat och dryck, för säng och husrum m.m. sådant och för blommorna, chokladen och allt annat! Blommorna står sig än, men i morron måste jag nog kasta dem. På Nordexpressen hade jag dem i ett glas vatten hela tiden och förut i Köpenhamn fick dom ju rikligt med vatten på natten.

Vår resa gick förstås fint, som den alltid gör med Nordexpressen. Jag tycker det är så roligt och tjusigt att åka med den, i synnerhet i andra klass. Tredje klass sittvagn kanske inte är lika behagligt. Tore Karlssons hade endast varit här i vårt rum en natt, därför att de tillbringat ett par dar i Antverp Med dessa vänner kommer till er följande:

- 1 par Nylonstrumpor till Ester med hjärtlig lyckönskan på namnsdagen.
- 1 par Nylonstrumpor till Ruth med " " " " på namnsdagen.
- 1 par Nylonstrumpor till Ruth med hjärtligt tack för Decroly och annat besvär.
- 1 par Nylonstrumpor till Ebba med lyckönskan på namnsd
- 1 " " " " Ludde " " " " dag!

Så är det en skjorta med till Olle men den får han avhämta i Sthlm. direkt ur Tores eller Anna-Brittas händer.

Här är strålande sol och varmt, 20-25 grader varje dag och i dag är det nog ännu mer. David har rest till en plats för att tala på ett missionsmöte tillsammans med Coxill. Ja, det är riktigt badväder nu om dagarna och så kan man inte komma åt en enda liten droppe vatten att bada i en gång. Utan bara stenväggar och stengator. Jag hade tänkt fara ut till en park i dag men malarian satte till så pass hårt att jag är hemma och stundtals i sängen. Få se om det bättrar på sig framåt kvällen, det är nästan synd att sitta mellan fyra väggar och stirra på husväggar mittöver gatan, när det är ett sådant underbart väder.

I går var vi och hälsade på Stenströmarna. Deras respektive fruar har nu anlänt. Oscars Stenströms barn var också med hit Gösta 18 år, Ingrid 16-17. De är ute på cykeltur tillsammans med ett par andra. De bor i tält och lagar maten själva. De har cyklat i Belgien, ~~Schweiz~~ Schweiz, Frankrike och även varit över till England. Allt har gått bra hitintills. Sedan stannar barnen här tills skolan börjar. De ska ta lektioner i franska också. Dessa Stenströms har haft sina barn med sig överallt. De reste ut ungefär samtidigt med oss och lämna- de barnen hemma. 1938 alltså. Men det dröjde inte länge förrän de ~~skickade~~ skickade efter barnen och de gick i skola i Pointe Noire. När Stenström for till Sydafrika på ferier var barnen med där också och gick i skola i Johannesburg. Det var samtidigt med att vi var där. Pojken stannade sedan i Dundee och fortsatte sina studier där, ty han var för stor för Pointe Noire. Nu har de bott med mamman i Lund, där hon varit folkskol- lärarinna, och gått i skola där. Och nu är de med föräldrarna här. Lyckliga föräldrar och lyckliga barn!

Kära hälsningar  
Lisa

*Närvarar om del för mig och för många helhets-  
valmofrio i den del orden skada, del är sa sett out  
va på brod i Centralafrika.*