

Kära söstrar!

Göteborg är tyst. Inte ett ordtränger hitner från er goda stad. Varför denna absoluta tystnad? Skriv någon gång och låt oss veta, att ni lever.

Ester fick det första brevet. I det bad jag henne skriva till Olle om Roys adress. Igår fick vi brev från Ollan däri han konstaterar att han inte är ensam om att glömma och så påminner han om att han bett mej sända Roys adress. Åldersintyget fick han väl i alla fall?

Nu skulle jag vilja be er om en tjänst igen. Skulle någon av er vilja gå till Grand Bazar och köpsa oss papper som är likadant som det här ark et. Köp 200 och sänd oss dem som trycksaker i några omgångar eller kanske bättre låt Svenskheten skicka ut dem. En tåt om det öppna kuvertet/trycksaker/ vore kanske att rekommendera. Saken är den att vi inte kan få sådant papper här, underligt nog.

En annan sak. Skulle ni vilja sända oss en Göteborgspost per vecka. Inte mer för vi hinner inte läsa så mycket svenska. Men det vore roligt ha nyheter en gång i veckan. Tack på förhand!

Olles brev var piggt skrivet. Det tyder på att han är i form och trivs bra. Att huvudstaden ännu inte kan mäta sig med Götet är naturligt, men jag tror grabben är angenämt överraskad av Stockholm. Han berättar om sina kamrater att dom är bussiga och så jämför han lärarna med dem han hade i Gbg och finner en del bättre än de gamla andra sämre. Ja, det var ett lviste ken som gjorde oss gott.

Vi jobbar på för fullt för att på bästa sätt utnyttja tiden här. Nu har vi eget hushåll. Det är bra. Billigare blir det och friare är man. På söndag skall vi till Antwerpen och hälsa på Vingrens. Lördag åttadar skall vi resa till en svensk baptistfamilj, Bergeå, Han är anställd i Tändsticksbolaget ~~här~~ tror jag.

Det var inte meningen att detta brev skulle bli långt. Det blir det inte heller.

*Davis*

*Specis papper  
med hat och allt.*