

Bruxelles, le 12 aug. 1949

Ant. 23/8 49

Sju långutdragna från hjärtat gående suckar av befrielse och lättnad och lustkänsla drog vi i går när vi gick hem från vår sista examen! Vi kunde inte tro att det var sant, vi kunde inte fatta att vi nu kunde tänka och handla fritt, att vi kunde få ta en tidning och titta i, att vi kunde få ^{rika} i ett skyltfönster, att vi kunde ta bort tid att diska våra kaffekoppar, som vi bara sköljt av i kallt vatten den här tiden. Tänk, att vi kommit igenom denna vansinniga hets! Ty det har varit vansinnigt, hela företaget! Det är det enda vi kunnat säga varandra när vi träffats på rasterna. Och allteftersom dagarna gått har anletsdragen blivit ~~alltmer~~ mörkare.

Förra årets kursdeltagare klagade på att det var jobbigt men det måtte ha varit ett himmelrike jämfört med nu. Då varade kursen 6 veckor och de hade föreläsningar endast mellan 2 och sex och fick alltså hela förmiddagen att läsa in ämnena hemma. Vi har suttit /på rygglösa runda trästolar/ från 9 på morgon till 6,15 på efm. med 5 kvarts timmar och ofta dubbel timmar = $2\frac{1}{2}$ timma. Förra årets kurs fick en veckas blockering före examen för att slå i sig det de hört. Vi fick icke en enda dag. /Allt detta beroende på att gubbarna, föreläsarna alltså, ville ha semester så fort som möjligt/ När man suttit i ett sträck timma efter timma och gjort anteckningar med rasande fart och haft alla sinnen på helspänn varje minut för att inte tappa bort ett enda ord, då ska jag säga att man är trött, då det är slut. Men det hjälper inte, när man kommer hem måste man ~~käka~~ gå igenom anteckningarna plugga dem, läsa böcker bredvid intill sena kvällen för att börja läsa vid $\frac{1}{2}$ 6-6-tiden på morgon igen. Även om inte föreläsningarna började förrän 9 måste man vara där minst en halvtimme förut för att få en bra plats.

Vad är det då för ämnen man läser på enkelt kolonialkurs? Ja, det undrade vi också, innan vi kom hit och vi tänkte i våra enfaldiga sinnen, att här man varit i Kongo så ska det väl inte bli så svårt. Annorlunda tänker vi nu. Så här heter ämnena: Principes de colonisation

Organisation politique et administrative
des pays africains soumis à l'autorité de la Belgique

Littérature coloniale
et métiers
Agriculture et élevage
Régime missions
Lingu. bantou
Déontologie
Etat civil
Education de masse

Institutions belges
Histoire de la Belgique
Histoire coloniale
Géographie
Histoire et organisation d'enseignement
indigènes
Ethnologie
Hygiène tropicale
Législation sociale
Législation foncière

alltså 18 ämnen med examen på 11. Belgiens historia skulle man slå in på fyra dagar. Och om det bara varit i stora drag, men varenda liten smådetalj frågade han på! Inst. belges = Belgiens politik, regering, riksdag, röstsätt, administration i provinserna och kommunerna, rättsväsende olika slags domstolar, --för att bara nämna något i det ämnet.

Samma sak då det gäller kolonien - och i vilket vi inte kunde till på långt när allt. Principes de colonisation ett fruktansvärt omspännande ämne:

Kolonisation i antiken, medeltiden modern tid bland alla folkslag, rättfärdigandet av kolonisation /olika teorier/ nyttan av kolonisation, olika slag av kolonier, olika sätt att erövra kolonier, , definition på koloni och kolonisation, kolonialpolitik osv osv osv osv. i det oändliga.

Ja, jag ska inte trötta er med att berättas mera, men var och en ken förstå vilken kamp våra stackars hjärnor hade att få in allt detta på så kort tid -

drygt tre veckor. Vi sa till varandra att detta ^{te} var väl ett sätt att försöka ta livet av de protestantiska missionärerna!

Men nu är det kirrat och det är en så ljuvlig känsla som behärskar en, då det går ej att beskriva. I går efm. hade jag stortvätt och o, vad det var roligt att tvätta!! Det som brukar vara så tråkigt annars Men tänk att få ägna sig åt något annat än kursen! Det var just det som var så underbart. Och att få undan lite av all den smuts som växt upp på en och omkring en! I dag ska vi städa golvet!! Och i morron ska vi gå bort och bada!! Tänk, att vi är vanliga människor igen! Kursen är slut, alla examina passerade och jag tror att vi lyckats!!! Sköterskorna bildade en grupp för sig. De var inte med i alla ämnen och blev inte så strängt hanterade i examina - de har ju sin duvning i Antwerpen.

Nu när vi kunnat börja tänka självständigt, har det gått upp ett ljus för oss att vi snart ska fara till Kongo. Men äh har vi ju en månad kvar och det ska verkligen bli skönt att få några dagar för sig själv att studera staden på och att göra uppköp. Ty det har vi faktiskt inte haft tid till förut. Vet ni vad jag tänkte på häromdan: Att jag har gått i n i o skolor under den här hemmavistelsen! Fyra i Sverige och fem här, och räknar man privatlektioner för skola så blir det 10 jämt.

Göteborg: Manliga folkskoleseminariet, Kvinnliga folkskoleseminariet, Högskolan, Aftonskola.

Bryssel: Manligt folkskoleseminarium, 2 Universitet, ~~ätkan~~ Språkskola Mekanikerskola, Kolonialkurs, privatlektioner

Men nu är det slut!! Näste gång ska jag själv sätta mig på katederstolen!